

Bare et andet liv
Jim Haaland Damgaard

Bog et af serien:
Wow Hvad sker der her

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 : Godhed kommer efter	3
Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde	4
Kapitel 3 : Men selvfølgelig det kunne jo ikke passe	5
Kapitel 4 : Ny begyndelse.....	6

Kapitel 1 : Godhed kommer efter

Jeg gik en dag en tur blot for at få noget frisk luft, da jeg pludselig fik en god ide, jeg som kun 12 år gammel pige kunne da sagtens tage en tur ud i rummet. så derfor besluttede jeg mig for at jeg ville begynde på en rum uddannelse som jeg kom ind på efter jeg havde taget STX. jeg arbejdede hårdt med at lærer alt det vi skulle vide og mere til fordi jeg gerne ville være den bedste men da dagen endelig kom hvor jeg havde fået min uddannelse så ville NASA ikke tage imod mig. så jeg begynde selvfølgelig at tinge hvad jeg så skulle gøre, tilsidst blev jeg enig med mig selv om at jeg skulle begynde på en programmør uddannelse fordi den kunne jeg også bruge vis nu en dag jeg kunne komme til at arbejde for NASA men efter halvanden måned på min programmør uddannelse begynde jeg at have mareridt, jeg drømte at der kom et rumvæsen ned på jorden og begynde at æde løs af alle menneskerne på jorden. den første gang jeg havde drømt det tænkte jeg hvad fanden det er jo bare en drøm men efter at have drømt den samme drøm 5 dage i træk, så begynde jeg til sidst at tænke at det var virkelighed, hvor efter at jeg begynde at fortælle det til Gud og vær mand. efter nogle flere dage begynde jeg at gå helt i sort på grund af at jeg blev ved med at drømme den samme drøm. og derfor blev jeg sendt på psykologisk afdeling for at blive tjekket for sindssyge. De begynde at proppen en masse piller i mig som gjorde at jeg næsten ikke kunne lade sig sove. tilsidst flygtede jeg fra hospitalet forkledt som en sygeplejerske. Jeg løb ud på gaden og blaffede mig til en bil, jeg spurte ejeren til bilen hvor han skulle hen og han sagde "jeg skal en tur til tyskland" og så sagde jeg okay, da vi havde kørt i et stykke tid faldt jeg i søvn da jeg vågnede igen lå jeg bundet til en seng, lige pludselig kom manden som jeg havde kørt med og sagde "hehe nu kan jeg hygge mig" og som i nok har gættet så misbrugte han mig, efter fire dage, gav han mig en pose for hoved og kørte med mig i bagagerummet hvorefter han satte mig af og kørte igen efter noget tid løstes det mig at få posen af mit hoved. jeg så at jeg var endt i USA. fordi jeg var lige ude foran et Los Angeles skilt og så slog det mig som et lyn hvad min far havde sagt da jeg var 11 år gammel, at vis jeg en dag kom til Los Angeles så kunne jeg besøge min onkel Tim, så det gjorde jeg. ham og hans kone var sød at lade mig bo hos dem, så derfor begynde jeg at søge arbejde, som jeg tilsidst fandt hos et lokal bibliotek hvor der også arbejdede en andre kvinder på de der 25 år med navnet Cristine vi endte med at blive gode veninder. og vi snakkede med hinanden om næste alt. men pludselig en dag spurte hun hvad jeg lavede før hen osv. og jeg fortalte hende så om min rum uddannelse psykologisafdeling og alt det andet. da jeg tilsidst var færdig med at fortælle gik hun med tåre i øjnene. Næste dag i biblioteket kom hun og sagde undskyld for at være så upassende at begynde at græde foran mig jeg sagde at det var okay, derefter spurte hun om jeg gerne ville bo hos hende og det sagde jeg selvfølgelig ja til. så næste dag tog vi bække fri fra arbejde og begynde at pakke mine ting sammen som jeg havde hjemme hos Tim og hans kone. og så sagde jeg tak for den tid jeg havde boet hos dem. da vi kom hjem til Cristine begynde vi at pakke mine ting ud. næste dag lavede jeg æg og bacon til morgen mad til Cristine og mig, som jeg gav hende på sengen og så satte jeg mig ved siden af hende og så begynde vi spise. efter det tog vi på arbejde. Da vi kom hjem igen spiste vi aftensmad og lå os til at se tv som vi begge faldt i søvn til.

Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde

Jeg stod op og kikkede ud af vinduet, og så kom det til mig at jeg skulle skrive til mine forældre som jeg nu ikke havde snakket eller skrevet med i 2 år. Så jeg gik i gang med at skrive et brev på min computer, da klokken var ca. 9 kunne jeg høre at Cristine stod op. Derefter kom hun indtil mig og spurte om jeg havde fået morgenmad og det havde jeg ikke så spurte hun mig hvad jeg ville have. Og da kom jeg i tanke om at jeg ikke havde fået pandekager i meget lang tid så det sagde jeg at jeg gerne vil have så det begynde Cristine at lave. Jeg skrev videre da mit brev var blevet 3 sider langt stoppede jeg med at skrive. Fordi da var Cristine pandekager blevet færdige, da vi havde spist dem tog vi begge på arbejde da vi kom hjem spurte hun mig om jeg ikke gerne ville møde en af hendes venner og det sagde jeg selvfølgelig ja til så om middagen kom hendes ven som hedder Jan. hvorefter vi besluttede os til at tage ud at tage et spil bowling på den lokale bowlingbane. Da spillet var slut stod det 130 til mig, 125 til Cristine, og 150 til Jan. så mig og Jan gik selvfølgelig og drillede Cristine en lille smule. Da vi kom tilbage til lejligheden tog Jan hjem, derefter begynde Cristine og mig at lave mad vi lavede frikadeller med kartofler med det fejlede så vi endte mad at bestille en pizza fra det nærliggende pizzeria. Da vi havde spist pizza spurte Cristine mig om der var nogle jeg godt kunne tinge mig at blive kærester med og dette kunne jeg kun svare nej til. Næste dag gik jeg ned til afsender postkasse med mit brev til mine forældre, da jeg pludselig kom i tanke om at jeg havde glemt at lukke mit brev ned da jeg havde kopieret det ud. Så derfor skynde jeg mig hjem for at lukke det ned før Cristine stod op, da jeg kom hjem stod det hele som jeg havde forladt det, så jeg lukkede computer ned. Derefter lavede jeg en pusion havregrød til mig som jeg spiste. Da Cristine stod op lavede jeg også en pusion til hinde med jeg kunne godt se det ikke var hendes livret. Derefter spurte hun mig om jeg var helt sikker på at jeg ikke kikkede efter nogen. Så sagde jeg igen at jeg ikke kikkede efter nogen. Med lige pludselig ud af det blå så kyssede hun mig så jeg faldet helt ned i knæ og kyssede selvfølgelig tilbage da vi havde kysset et stykke tid så sagde hun at hun havde læst mit brev og at det var derfor at hun viste besked om at jeg elskede hinde. Det gjorde mig selvfølgelig glad at jeg nu var sammen med hinde men det var også noget af et skridt for mig da jeg aldrig havde været sammen med en pige før selvom at jeg havde være forelsket i en masse. Cristine havde det lidet på samme måde på nær at hun kun var til piger hvor jeg var til begge køn. Men hun havde dog været sammen med en pige før. Men nu gik det jo rigtig god jeg havde fået en kæreste som holde af mig og det samme med hinde. Så derfor begynde vi at planlægge at gift os cirka et halvt år efter skete dette og vi var rigtig glade sammen. Jeg var også kommen rigtig godt ud af det med min familie igen.

Kapitel 3 : Men selv det kunne jo ikke passe

Efter vi havde være sammen i 16 måneder og fem dag opdagede jeg at hun gik i seng med en anden, først prøvede jeg selvfølgelig at finde ud af hvem det var så jeg kunne stoppe det men tilsidst indså jeg at det nok var slut imellem os. Så en nat da hun kom hjem konfronterede jeg hinde med det og da gik vores ægteskab i vasken hun prøvede selvfølgelig at ombestemme mig. men ordsproget (En gang utro altid utro) og min sunde fornuft overvandt det. Jeg besluttede mig for at jeg ville hævne mig på hinde så jeg begynde at gå ud med hinded ven Jan. Efter 11 uger falde han på kroven og derefter lavede vi en masse forskellige ting sammen. Så gik der yderligere 16 uger og så ringede Cristine og sagde jeg skulle holde mig væk fra Jan men det sagde jeg nej til fordi nu var han jo min kæreste og så skulle hun jo ikke bestemme at jeg ikke måtte gå ud med ham jeg er jo ikke hinded kæreste mere. Den næste natten fik jeg den samme gamle drøm som jeg havde drømt tidligere men denne gang var det ikke et rumvæsen men Cristine som kom ned på jorden og begynde at æde løs af alle menneskerne, da jeg vågnede var jeg helt sønderknust og tænkte at jeg kunne tage over til hinde og sige undskyld for at undgå at få den forfærdige drøm igen så det gjorde jeg næste nat havde jeg den samme drøm. Så det havde ikke hjulpet jeg tænkte den nok gik væk af sejselv så men efter 3 ugers pinsel tænkte jeg hvad nu hvis (Men nej). Jooooooooooooooooooooo hun må døoooooooooooo. Jeg tænkte det var den sidst udvej Så jeg tog over til hinde med en pistol da jeg havde smadret døren og gik ind i lejligheden hørte jeg en stønnen fra soveværelset jeg skynd mig at åbne døren og der så jeg så Cristine og min kæreste Jan ligge og knippe jeg blev helt måløs og tænkte dø sæk og derefter skød jeg hinde og sagde til Jan at det var for dårligt at han havde været mig utro og skød også ham og skønde mig at løbe væk hjemad da jeg fattede at hun jo slet ikke havde været mig utro med en kvinde men med en mand, det fik mig til at få det bedre fordi jeg nu viste hvem hinded hemmelige lover var, og at han nu var død det samme med hinde. Da jeg kom hjem bestilte jeg en flybilet til Danmark. Næste dag tog jeg flyveren til Danmark. Da jeg landet i Danmark tog jeg en taxa hen til mine forældre. Da taxaen stoppede betalte jeg for turen og gik ud af bilen og så at vores hus var blevet malet i en hvid farve i stedet for den gamle blå farve som huset havde før. Jeg gik op til døren og bankede på da min far kom blev han rigtig glad for at se mig og inviterede mig ind. Vi sad og snakkede og jeg fandt ud af at min mor var død fordi min far var gået fra hinde og uden ham havde hun ikke noget liv som hun havde skrevet i hinded selvmords brev til mig. Jeg spurte min far hvorfor han ikke havde sagt noget til mig hvorefter han sagde jeg syndes ikke du skulle vide det fordi jeg troede du havde started et helt nyt liv uden os. Og derfor ville være ligeglad. Jeg begynde at græde. Hvorefter jeg spurte ham om jeg måtte bo hos ham i et stykke tid det sagde han selvfølgelig ja til.

Kapitel 4 : Ny begyndelse

Jeg stod op af min seng og tog en fin rød kjole på og gik ud i haven hvor min far allerede sad og drak kaffe. Jeg tog en kop og drak kaffe sammen med ham, da han havde drukket færdigt tog han på arbejde. Jeg gik ud i skoven som ikke lå langt væk fra vores. Og begynde at løbe af den stig som er i skoven. Men lige pludselig fra siden af kom der også en løbene. Og vi styrtede sammen. ”ej det må du altså undskylde” Elisabet er det dig sagde jeg. Anny hej det er godt nok længe siden. Vi gik og snakkede men lige pludselig kyssede hun mig bare og ”det har jeg haft lyst til siden 9 klasse” hvorefter jeg kyssede hinde, og hun kyssede igen. Men lige pludselig kom hun til at rive i min kjole som så gik i stykker. Altså det var en lang kjole som lige pludselig kun gik til lårene. Men det betyder enlig ikke noget. Vi blev gift og jeg kom til at føde vores glas barn. De blev en ligge sød pige